



de Bijbel erbij ...

De barmhartige Samaritaan

Beantwoord de volgende vragen:

Hoofdstuk 10

vers 25 Een wetgeleerde komt tot Jezus om Hem op de proef te stellen. Wat vraagt hij? \_\_\_\_\_

vers 26 Waarheen verwijst Jezus hem? \_\_\_\_\_

vers 29 De wetgeleerde geeft het niet op. Wat vraagt hij aan de Heere Jezus? \_\_\_\_\_

vers 30-35 Jezus geeft antwoord door een gelijkenis te vertellen.

Lees de gelijkenis eerst.

Wie passeren de gewonde? \_\_\_\_\_

Waarom helpt de Samaritaan? \_\_\_\_\_

vers 36 Welke vraag stelt Jezus nu aan de wetgeleerde? \_\_\_\_\_

vers 37 Welke opdracht krijgt de wetgeleerde? \_\_\_\_\_

om te onthouden ...

Als de wetgeleerden het over eeuwig leven hebben, denken ze altijd aan 'doen' en 'verdienen'. Ook deze wetgeleerde vraagt: „Wat moet ik *doen* om het eeuwige leven te erven?”

De priester en de Leviet hielpen niet. Ze waren bang om onrein te worden. Misschien was die man wel stervende!

De Samaritaan giet *olie* en *wijn* in de wonden. Olie om de pijn te verzachten, en wijn om infectie tegen te gaan.

Twee penningen of schellingen was tweemaal het dagloon van een arbeider.

om te leren ...

In vers 27 vind je de samenvatting van de wet der tien geboden: Liefde tot God, en liefde tot de naaste. Dit staat boven allerlei regeltjes die de mensen zelf maken.

**Schrijf de samenvatting (hoofdsom) hiernaast op.**



en lieten hem halfdood liggen ...

Gij zult

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---