



om te onthouden ...

Naast de Tien Geboden geeft God nog allerlei wetten. Maar: De Tien Geboden, en de samenvatting daarvan zijn de belangrijkste *leefregels* voor het volk.

Israël moet immers Gods volk zijn, midden tussen allerlei heidense volken. De Wet is nodig voor hun *behoud*, om *dichtbij God* te blijven.

Want God heeft hen bevrijd uit Egypte, en Hij leidt hen naar het beloofde land.

om over te praten ...

Geldt de Wet der Tien Geboden ook nog voor ons?

Waarvoor dient hij dan?

Om de twee stenen tafelen te ontvangen, moet Mozes de berg beklimmen. Intussen blijft het volk achter. Aäron is de leider, nu Mozes bij God is.

Maar... Mozes blijft lang weg, en de mensen worden *ongeduldig*.

om te maken ...

### Trek een lijn van de stip naar de goede praatwolk

Het volk vraagt aan Aäron:

Morgen vieren we een feest voor de HEERE!

Aäron zegt tegen de mensen:

Maak een god die we kunnen zien!

Aäron maakt een gouden kalf. De mensen zien het en zeggen:

Ga heen, Mozes. Uw volk heeft alles verknoeid. Ik zal het vernietigen en u tot een groot volk maken.

Aäron hoort dit en zegt:

Geef jullie gouden sieraden dan maar aan mij!

De HEERE ziet het volk dansen rond het gouden kalf, en zegt tot Mozes:

HEERE, doe dat niet! Denk aan Uw belofte aan Abraham, en aan Uw verbond!

Mozes bidt tot God:

Dit is de god die ons uit Egypte heeft gevoerd!



De mensen dansen rond het gouden kalf...