

de Bijbel erbij...

De verloren zoon

In de vorige twee gelijkenissen is er sprake van afdwalen of kwijtraken uit onwetendheid. De verloren zoon gaat doelbewust het verkeerde pad op... Let bij deze gelijkenis op *de grote liefde van de vader!*

Zet de zinnen in de goede volgorde. Lees eerst hoofdstuk 15 vers 11-24.

- Een vader heeft twee zonen.
- Als hij op de terugweg is, ziet zijn vader hem al aankomen.
- Hij moet veevoeder eten om in leven te blijven.
- Hij maakt het plan om terug te gaan en zijn zonden te belijden.
- De jongste zoon zegt: „Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.”
- De vader herstelt de zoon volledig in zijn eer, en zegt: „We vieren feest, want mijn zoon was dood en leeft nu weer!”
- In een ver land verkwist hij zijn geld en begint gebrek te lijden.
- De afgedwaalde zoon bedenkt dat de knechten van zijn vader beter en meer te eten hebben dan hijzelf.
- Zijn vader herkent hem, valt hem op de hals en kust hem.
- Op die manier denkt hij dat zijn vader hem misschien als knecht zal willen aannemen.
- De zoon zegt: „Ik ben het niet meer waard, uw zoon te zijn.”
- Hij vindt een baantje als varkenshoeder.

De oudste zoon... Maak de volgende vragen:

vers 29 Waarom is de oudste zoon boos? _____

vers 31 Wat is het antwoord van de vader? _____



ik ben het niet meer waard uw zoon te zijn...

om over te praten...

Waarom zegt de vader: „Hij was dood, en is weer levend geworden”?

Wat is de houding van de vader geheel anders dan de houding van de oudste zoon!

Wat mist de oudste zoon?

Had de vader wel voldoende aandacht voor de oudste zoon?

Lees eerst vers 28b.

Wie zou Jezus bedoeld hebben met de oudste zoon?

Lees vers 19 en 21.

Wat valt je op in de houding van de jongste zoon?