

De Bijbel erby ...

De Emmaüsgangers
Verschijning aan de
discipelen

Zoek de antwoorden op in Lukas 24.

vers 13 Naar welk dorpje lopen de twee mannen? _____

vers 15 Wie komt er bij hen lopen? _____

vers 16 Herkennen zij Hem? _____

vers 21 Wat hoopten de mannen dat Jezus zou doen? _____

vers 27 Wat legt Jezus hen uit? _____

vers 29 Wat vragen de mannen? _____

vers 30, 31 Wanneer herkennen zij Jezus? _____

vers 33 Waar gaan ze nu snel naartoe? _____

vers 36 Wie komt er plotseling in de discipelenkring? _____

vers 37 Wat denken de discipelen? _____

vers 39 Wat laat Jezus zien? _____

vers 41-43 Wat doet Jezus om te laten zien dat Hij geen geest is? _____

vers 49 Waar moeten de discipelen blijven? _____



... en vonden de elfen samenvergaderd ...

om te onthouden ...

Het dorpje Emmaüs lag ongeveer 12 km van Jeruzalem vandaan. Dat was zo'n drie uur lopen. Toch gingen de twee mannen nog dezelfde avond terug naar Jeruzalem!

om over te praten ...

De Heere Jezus noemt de Emmaüsgangers „onverstandigen en tragen van hart”.
Waarom?

Wat betekent: „Was ons hart niet brandende in ons als Hij ons de Schriften opende?”