

de Bijbel erbij ...

Lees Jona 4 vers 4-11 eens rustig door.  
 God heeft veel geduld met die verbitterde Jona, die liever wil sterven.  
 God laat een wonderboom groeien, en weer verdorren. Dit doet de Heere om Jona iets te leren.

Schrijf in je eigen woorden op wát God Jona door de wonderboom wil leren.  
 Vers 10 en 11 zijn hierbij heel belangrijk.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



de wonderboom verdort ...

om over te praten ...

Wat houdt 'bekeren' in?

---

---

---

Jona wordt genoemd 'een profeet tegen wil en dank'. Waarom, denk je?

Waarom zou het bijbelboek Jona wel een zendingboek worden genoemd?

Waarom wordt Jona een type van Christus genoemd?

om te onthouden ...

Gods liefde is groot; Hij blijft Jona steeds opzoeken en hem onderwijzen.

Ninevé was de hoofdstad van het machtige Assyrië, een aartsvijand van Israël.  
 Jona had dus graag gezien dat Ninevé verwoest zou worden. Maar God is óók barmhartig over heidenen!

Ninevé is in 612 voor Christus tóch verwoest (door de Babyloniërs)!  
 De profeten Nahum en Zefanja vertellen ons dit. De Ninevieten zijn tóch weer ongehoorzaam geweest aan God. *Uitstel* is nog geen *afstel*...