

de Bijbel erbij ..

De apostel Paulus heeft in zijn brief aan de christenen in Rome (Romeinen) heel duidelijk geschreven wat zonde is, hoe de zonde in de wereld kwam, en hoe we van de zonde verlost kunnen worden.

hoofdstuk 5 vers 12 De zonde is in de wereld gekomen door één, de gevolgen van die zonde treffen alle

Door die zonde moeten ook alle mensen

vers 15 In dit vers wordt zonde anders genoemd:

De vergeving van zonden is te danken aan

hoofdstuk 3 vers 11, 12 Er is niemand die zoekt, er is ook niemand die doet.

vers 24 We kunnen alleen verlost worden door

vers 28 Alleen door het kan het goed worden tussen God en ons.

om over te praten ...

om te leren ...

Waarom wordt de zonde van Adam ook wel *erfzonde* genoemd?

Waarom wordt de Heere Jezus *de tweede Adam* genoemd?

Schrijf op en leer Rom. 6 vers 23

Want



Adam en Eva uit het paradijs weggestuurd ...



Jezus stierf aan het kruis